

Totte död!

1943 - 2018

Den 19:e maj 2018 dog Torbjörn Carlsson på Hudiksvalls sjukhus. Man kan lugnt säga att han "dog med stövlarna på" – ett talesätt efter en filmtitel från 50-talet.

Under avslutningskonsert med Hudiksvalls storband den 12:e maj blev han orkeslös och fördd till sjukhuset där man konstaterade proppar i kroppspulsåder och i benen!



Jag träffade Totte på musikhögskolan i mitten av 60-talet och har spelat med honom i olika orkestrar och sammanhang fram till mitten av 80-talet. Jag är tacksam och stolt att få lära känna denna genuina musikanter och håller med Sammy Davis Jr som berömd Totte med orden: *You ar a great musician!*

På musikhögskolan var vi några kompisar med brinnande intresse för jazzmusik. Följaktligen startade vi ett storband med tänkbara elever. Genom denna handling fick jazzen ett fotfäste inom musikhögskolans väggar!

Tottes inbrott i Splash var dramatiskt.

Jag måste omedelbart ordna vikarie (flöjt/altsax) till en turné som skulle starta om två dagar i Umeå. Via telefon hittade jag Totte lördag kväll på Åland tillsammans med en svensk musikskola. Vi pratade i tur och ordning med musikskolans rektor, som avfärdade Tottes begäran om tjänstledighet. På stående fot sa Totte upp sig från musiklärartjänsten. Måndag morgon landade vi i Umeå för att hinna med en 10-minuters genomgång innan konserten. Han räddade Splash och hela turnén!

I mitten av 80-talet träffade Totte sina blivande barns mamma och våra vägar fick olika inriktningar. Totte köpte hus och bildade familj. När vi efter några år sågs igen, var jag lite skamsen för att vi båda var dåliga på att hålla kontakt. Då säger Totte att riktiga kompisar som träffas efter en längre tids separation, tar bara upp tråden där man slutade förra gången. Så sant så! *Totte-guds-ord*, kommenterade en Splashmedlem!

Christer Holm, maj 2018